



Jaargang 34, nummer 3, 10 oktober 2018

Agenda

Woensdag 10 oktober	Crea-ochtend groep 3 & 4
Maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober	Herfstvakantie
Woensdag 24 oktober	Crea-ochtend groep 7 & 8
Maandag 29 oktober	Vergadering oudervereniging
Dinsdag 6 & woensdag 7 november	Floratheecafé Toneeldagen
Maandag 19 november	Vergadering MR

Beste ouders/verzorgers,

Als ik uit het raam van mijn kantoor kijk, dan zie ik het speelplein en de mooie bomen op ons plein. De blaadjes verkleuren. Tijd voor verandering. Terug naar de basis. Dat zegt de natuur. Hier op SALTO-school Floralaan zijn wij daar ook mee bezig. Terug naar de basis, terug naar de bedoeling van goed onderwijs. Aansluiten bij wat kinderen nodig hebben en... kinderen aanspreken op al hun talenten op een 21 eeuwse manier. Dit is ook onderwerp van gesprek hier op school sinds onze studiedag op 1 oktober jl. Samen aan de slag op weg naar verbetering. Wij houden jullie op de hoogte.

Nieuwe collega's

- Er komt een nieuwe juf bij de kleuter. Juf Sandra. Zij stelt zich in dit Florakel aan jullie voor. Ze kan vanwege haar opzegtermijn niet eerder starten dan op 1 december 2018. In de tussentijd is er Juf Angelique, die met heel veel plezier de vervanging voor haar rekening neemt.
- Juf Dennie uit groep 6c is in blijde verwachting. Eind november start haar zwangerschapsverlof. Wij zijn nu al op zoek naar een goede vervanger voor haar. Ik hoop jullie na de herfstvakantie meer te kunnen vertellen.
- Sinds afgelopen week is ons team uitgebreid met Juf Isabelle. Zij is onderwijsassistent/leerkrachtondersteuner en gaat ondersteunen in de groepen 5 en 6 (Juf Leyla heeft dan de kans om te gaan ondersteunen in de groepen 7 en 8). Juf Isabelle zal ook 3 middagen in de week actief zijn bij de kleuters voor extra taalactiviteiten.

Bijeenkomst met ouders

Ik heb een open constructief gesprek kunnen voeren met ouders op 3 oktober. Horen wat er leeft en speelt om daar lering uit te trekken werkt voor mij altijd fijn. Elders in dit Florakel delen de ouders die er waren hun bevindingen.

Inspectiebezoek

Om te kijken hoe het nu gaat komt onderwijsinspecteur mevrouw M. Timmerman op school voor een thema-onderzoek. En wel op 22 oktober, maandag na de herfstvakantie. De inspecteur onderzoekt onze didactische kwaliteit. Wij zijn benieuwd naar haar bevindingen. Voor ons een gratis advies om ons onderwijs te verbeteren.

Trotse plusklas

Gisteren werd ik door de plusklas van Juf Debora uitgenodigd een kijkje te komen nemen bij de afsluiting van het project "De wereld van de dieren". Ik zag trotse kinderen die vol vuur vertelden over hun lievelingsdier aan de hand van prachtige powerpointpresentaties, zelf bedachte vragenspelletjes en mindmaps. Ik ben benieuwd naar het volgende project.

Rest mij jullie vast een hele fijne herfstweek te wensen. Heb plezier en geniet van de vrije dagen!

HARTelijke groet,
Arabella Ganzeman

EVEN VOORSTELLEN

Graag stel ik mijzelf aan u voor. Mijn naam is Sandra Hems, ik ben 28 jaar en woon in Eindhoven, samen met mijn man en zoontje. Vanaf 1 december ga ik aan de slag als leerkracht groep 1/2 op SALTO-school Floralaan. Hier heb ik echt ontzettend veel zin in!

Mijn passie voor het basisonderwijs heb ik al sinds ik zelf nog op de basisschool zat, en dan met name de liefde voor het jonge kind. Daarom ben ik ook, na mijn middelbare school, de PABO gaan doen. Tijdens deze opleiding heb ik me gespecialiseerd in het jonge kind, omdat die leeftijd mij altijd het meest heeft aangetrokken.

Met deze kennis op zak hoopte ik aan de slag te kunnen binnen de onderbouw van een basisschool. Helaas is dat niet gelukt, aangezien ik in een slechte tijd afgestudeerd ben aan de PABO en er niet tot nauwelijks banen binnen het basisonderwijs waren. Na er een aantal jaren uit te zijn geweest, en onder andere werkzaam te zijn geweest op een buitenschoolse opvang, een webshop voor kinderkleding en in de kinderopvang, durfde ik nu weer de stap te nemen. En ik ben heel blij dat ik dit gedaan heb, want vanaf december ga ik dus starten met mijn droombaan!

Met veel enthousiasme en motivatie ga ik aan de slag binnen deze geweldige school. Ik kijk er naar uit om allerlei leuke en leerzame activiteiten met jullie kinderen te gaan ondernemen! Dit zal ik op de donderdagen, vrijdagen en om de week op maandag gaan doen. Loop dan gerust eens bij me binnen als je nog vragen hebt. Ik beantwoord ze graag!

Tot in december! Groetjes, Sandra



Klankbord bijeenkomst voor ouders

Woensdag 3 oktober jl. was de eerste klankbord bijeenkomst om met de nieuwe directeur Arabella Ganzeman van onze school van gedachten te wisselen over wat ouders belangrijk vinden voor hun kinderen, de school, het onderwijs, etc. We hebben onder andere onze ervaringen met de school besproken en wat we voor de toekomst als ouders belangrijk vinden. Tijdens deze avond is ons o.a. inzicht gegeven in de opdracht vanuit Salto voor onze nieuwe directeur, hoe zij deze wil gaan vervullen en welke factoren hierop van invloed zijn. Hierbij speelt ook de mening van ouders een rol.

De klankbord bijeenkomst hebben we als een zeer prettig en open gesprek ervaren. Helaas had minder dan 3% van alle ouders van de hele school zich aangemeld voor deze bijeenkomst. Uiteindelijk waren er maar drie ouders aanwezig. Heel erg jammer. Niet alleen omdat nu drie medewerkers van de Floraschool hun vrije avond hebben opgeofferd, maar ook omdat we als ouders onvoldoende de kans hebben gegrepen om aan te geven wat wij belangrijk vinden voor onze kinderen en wat we hierbij verwachten van de school.

Graag willen we andere ouders oproepen om bij een volgende uitnodiging voor een klankbord bijeenkomst gebruik te maken van deze kans. Ook jullie mening telt en kan een verschil maken in hoe het toekomstig onderwijs voor onze kinderen wordt ingevuld.

Judith, Mylene en Wilma

De jaarlijkse toneeldagen staan weer voor de deur.

U komt toch ook?

Op dinsdag 6 en woensdag 7 november vinden de jaarlijkse toneeldagen plaats. Op deze dagen treden groepen kinderen voor elkaar op. Ze zijn al druk bezig met de voorbereidingen om er twee onvergetelijke dagen van te maken! De toneeldagen vinden plaats in de gymzaal.

Natuurlijk vinden de kinderen het heel leuk als er veel publiek aanwezig is. Wij willen iedereen dan ook van harte uitnodigen om te komen kijken.

Het rooster ziet er als volgt uit:

6 november, 9.00 – 10.30 uur:

1-2a, 1-2c, 4a, 5c, 6a, 7a

6 november, 13.15 – 14.45 uur:

1-2b, 3a, 5a, 6b, 7b, 8b

7 november, 9.00 – 10.30 uur:

1-2d, 3b, 4b, 5b, 6c, 7c, 8a

Dit rooster is niet de volgorde van optreden. Voor het rustig verlopen van de toneeldagen vragen wij u dringend de zaal niet tussentijds te verlaten.



Op deze dagen wordt u van harte uitgenodigd om, voorafgaand aan de optredens, een kopje koffie of thee te komen drinken in de hal van de school. We zorgen ervoor dat het om 8.30 uur klaarstaat!

Veel kijk -en luisterplezier en graag tot 6 en 7 november!

Floratheecafé

Op dinsdag 6 november en woensdag 7 november is er van 8.30 tot 9.00 uur Floratheecafé. Ouders kunnen dan het half uurtje voorafgaand aan de toneelochtend overbruggen met een kopje koffie of thee.

Bericht van de Florakelredactie

De redactie is dit jaar versterkt met een nieuw lid en bestaat nu uit Yvonne Boesten en Judith Muijtjens. We stellen ons graag even voor.



Hierbij wil ik, Yvonne, mij kort voorstellen als nieuw redactielid van het Florakel. Ik ben de moeder van Karel (6C) en Wouter (2D). Op deze manier draag ik graag mijn steentje bij om jullie ouders van de laatste nieuwtjes op de hoogte te houden.

En ik, Judith, ben de moeder van Sarah (groep 6) en Casper (groep 5). Ik zit sinds een aantal jaren in de redactie van het Florakel. Heb je tips of ideeën, dan spreek ons even aan!



Elke twee weken vullen wij met veel plezier het Florakel. Wij zijn erg blij met alle input die we krijgen. Om dit voor iedereen zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij een paar tips voor het aanleveren van de stukken:

- Lever de stukken in als platte tekst in Word;
- Plaatjes graag los aanleveren;
- Als je een opmaak in gedachte hebt, dan proberen wij die zo veel mogelijk te volgen, maar lever de tekst en de plaatjes wel nog los (apart) aan.
- Let zelf zoveel mogelijk op taal- en typefouten.
- Stukken die van leerlingen komen, corrigeren wij niet. De opmaak gemaakt door kinderen, passen we ook zo weinig mogelijk aan.
- De deadline van het aanleveren van input is op dinsdagavond voor het verschijnen van het Florakel om 20.00 uur. Mocht je dit niet helemaal halen, stuur dan alvast een e-mail vooruit zodat wij op de hoogte zijn. We zullen proberen alles nog op tijd in te voegen.

We hopen dat alles duidelijk is en dat we weer veel input krijgen op ons emailadres florakel@bs-floralaan.nl

Veel leesplezier! Groetjes, Yvonne en Judith



Kinderboekenweek 2018.

Woensdag 3 oktober is de Kinderboekenweek 2018 van start gegaan. De komende weken staan de kinderboeken over vriendschap centraal op onze school! Het thema is : KOM ERBIJ!!!

De groepen 1-2 werken het kleuterboek: 'Mag ik meedoen?' uit. Het is geschreven door Bianca Antonissen .



Iedereen kent die vraag wel. Soms is het antwoord ja, soms is het nee. Eend vraagt in het gelijknamige prentenboek of hij mee mag doen met de clubs van Leeuw, Slang en Olifant. Allemaal hebben ze hun reden om Eend niet toe te laten. Verzoek afgewezen! Wat doe je dan? Dan maak je je eigen club!

Ook in groep 1-2 d wordt gewerkt, gezongen, gespeeld en vooral veel gelezen over vriendschap. Kinderen uit groep 6 en groep 8 kwamen voorlezen!





En ook heel erg belangrijk: er werden vriendjes gemaakt!!!

We hebben een vriendschapsboom gemaakt, waar iedereen bij hoort.

We wensen dit iedereen toe!!

En voor iedereen een fijne herfstvakantie!! Tijd om lekker veel te lezen!!

Groetjes van groep 1-2d! Veel leesplezier!!!!

Groep 5a

Hallo, dit is onze klas groep 5a. Het is best druk in onze klas, maar het is wel leuk. De juffen zijn heel lief en ze heten juf Romy en juf Linda. Er zitten weinig kinderen in Onze klas maar 17 kinderen! Als we een boek uit hebben moeten we een boekverslag maken. Er gaat een jongen uit onze klas weg en hij heet Stef daarom hebben we maar 17 kinderen. Stef vond het zoouooooooooooooooooo druk in onze klas en daarom gaat hij weg. Dat vinden heel veel kinderen niet leuk. Ik hoop dat het nog een leuk schooljaar word.

Dit was mijn verhaal en ik heet

Farah!!! Doeii!!!!!!

Hallo

mijn klas is heel druk

maar het is nog wel te doen.

en ik ben **Stef.** en ik ga trouwens naar

een andere klas. En daarom ben ik nog maar even in deze klas . En ik heb twee juffen juf Romy en juf Linda. En als de juf heeeeeeeeeeeeeeeeeeeel even weg is begint het

gebabbel weer. en voor de kinderen die er nog in zitten hoop ik dat het fijn is

doei

Kinderboekenweek in groep 7A!

Vorige week woensdag 3 oktober is de Kinderboekenweek van start gegaan.

Dit jaar is het thema 'Vriendschap'.

In de klas hebben we veel gedaan aan het thema tijdens de weektaak, sociale talenten etc.

Vriendschapsbord

In de klas heeft de juf een bord gemaakt over vriendschap. Hier mochten we foto's bij hangen van onze vrienden. Dit mocht uit de klas zijn, maar ook van de sport, hobby's of andere stad. Er hangen al veel foto's, maar er mogen nog meer foto's bij.

Woordwebben

Tijdens de weektaak hebben we de opdracht gekregen om een woordweb te maken over vriendschap. Hierbij mochten we zoveel mogelijk woorden bedenken en erbij schrijven. Ook mochten we kleurtjes gebruiken. Ze zijn erg mooi geworden.

Vriendschapsladders

Bij sociale talenten hebben we vragen over vriendschap besproken met elkaar, zoals heb je vrienden nodig en heb je een maximaal aantal vrienden. Daarna mochten we vriendschapsladders maken met daarin woorden die voor ons belangrijk zijn bij een vriendschap. De meeste kinderen vonden samen lachen en samen leuke dingen doen het belangrijkste!

Ik ben Vincent en ik ben niet bang

De juf leest ook voor in de klas tijdens de pauze. Het gaat over Vincent die geen vrienden heeft en vooral houdt van overleven. Er komt een nieuw meisje in de klas, de Jas. Daarmee wil Vincent graag vrienden worden, maar de rest van de klas wil dat niet. Voordat ze op kamp gaan gebeuren er heel veel dingen met Vincent. Het is best een lastig verhaal, omdat Vincent geen vrienden heeft. We zijn erg benieuwd hoe het gaat op kamp.



Vrijwilligers gezocht

De Kledingbank is zeer dringend op zoek naar vrijwilligers!
Wij kunnen mensen gebruiken op dinsdagmorgen van 9-12 uur,
op woensdagmiddag van 13-17 uur en op de donderdagmorgen
van 9-13 uur. We kunnen mannen en vrouwen gebruiken!

Voor meer informatie: www.kledingbank-eindhoven.nl of
telefoonnummer 040-2823750

Vriendelijke groet,
Emily Zwartkruis, voorzitter Kledingbank Eindhoven

